



AKSEVDER
1992

Bülten

Bülent TÜRKMEN

Aksevder Yönetim Kurulu Başkanı



DEĞERLİ AKŞEHİR'İ SEVENLER;

2016 yılının orsasına geldiğimiz bu sıcak yaz aylarını, acısı ve tatlısıyla hep birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz'da Demokrasimize , Devletimizin ve Milletimizin birliğini bozmaya yönelik darbe girişimi olan terör eylemini nefretle kınıyor, Ülkemizin bir daha böyle üzücü hadiseler yaşamamasını tüm kalbimizle temenni ediyoruz. Darbeler bir ülke de demokrasiye el konulan yönetim şekli olup, ülkenin gerilemesinin baş sebebidir. Ülkemiz geçmişte darbelerden çok çekmiştir. Bugün gelinen durumda Demokrasimize olan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor ve ülkemizin bir daha böyle üzücü olaylar yaşamamasını diliyoruz.

Bu bültende sizlere Atatürk ilke, inkılaplarını ve devrimlerini hatırlatmak istiyoruz..

Bültenin iç sayfalarında detaylı olarak tüm bunları okuyabileceksiniz.

Türkiye Cumhuriyet'in dayanağı olan temel ilkeler, Atatürk ilkeleridir. Bu ilkeler ayrı ayrı da pek çok anlam ifade etmektedir ancak bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Hepsini birlikte Atatürkçülüğün dünya görüşünü ortaya koymaktadır. Biri olmadan Atatürkçülük eksik kalır. Bunun sebebi ise ilkelerin tümünün birden Türk toplumunun karakterini yansımasıdır. Akılcılık, Atatürk ilkelerinin hepsinin dayandığı bir ilkedir. Atatürk'ün ve Türk milletinin yaptığı büyük işlerin başarılı olmasında akılcılığın yeri mühimdir.

Türk toplumu Osmanlı'nın son zamanlarında ortaçağın karanlığından kurtulamamış ve başarısız olmuştur. Atatürk bunun bağınazlıktan kaynaklandığını çok iyi kavramıştı. İnançların mantık süzgecinden geçirilmesi gerektiğini ve bilimin ışığında yürümenin önemini akılcılık ilkesi doğrultusunda bu sebeple uygulamıştır.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı , Vatanını ve Bayrağını seven kişiler olarak, derneğimiz hedeflerinden hiçbir zaman geri dönmeden, hep birlikte derneğimizi başarıya ulaştıracağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk İlkelerini hatırlatarak herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Saygılarımla, sağlıklılıkla kalınız...

Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün en büyük hedefi ulusunu çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmak, kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve geliştirmektir. Bunları gerçekleştirmek için birçok devrim yaptı. Bu devrimlerin tümü Atatürk'ün ilkelerinin ışığında gerçekleşmiştir,

Atatürk ilkeleri şunlardır:

1. Cumhuriyetçilik
2. Milliyetçilik
3. Halkçılık
4. Devletçilik
5. Laiklik
6. İnkılapçılık

Bu ilkelerin tümüne "Atatürkçülük" denilmektedir.

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN





Atatürk İlkeleri



1-CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet, demokratik bir yönetim şeklidir. Halkın kendi kendini yönetmesi cumhuriyetçiliğin temel amacıdır. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik millete aittir. Türk milleti seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.

2-MİLLİYETÇİLİK

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi ulusal birlik ve beraberliği temel alır. Kaynağını Kurtuluş Savaşı oluşturur. Çünkü milliyetçilik ilkesi Kurtuluş Savaşı kazanılmasında etkin bir rol oynamıştır.

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Türk ulusuna bağlı olan,kendini Türk sayan herkes Türk milletinin bireyidir. Irkçılığa karşıdır.Atatürk milliyetçiliği, Türk ulusunun bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar.Akılcıdır, gerçekçidir.Ortak vatan, dil ve kader birliği kavramları bu ilkeyle ilgilidir.

3-HALKÇILIK

Halk: Bir ülkede oturan, o ülkeyi bilen,geleceğini o ülkeye bağlamış insanların bütününe halk denilir.Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkçılık ilkesi,toplumda sınıf ayrımına karşıdır. İşçi, memur,esnaf tüccar yasalar karşısında aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınmaz.

4-LAİKLİK

Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet kurumlarının ve kurallarının dini ilkelere değil, akla ve bilime

dayandırılmasıdır. Laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle devlet yönetimi akla ve bilime dayandırılmıştır. Bu ilke doğrultusunda hukuk siteminde, eğitim siteminde,sosyal yaşamda akılcı ve bilimsel değişiklikler yapılmıştır.Türk toplumunun çağdaşlaşma yolu açılmıştır.

5-DEVLETÇİLİK

Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasıdır. Yani gerektiğinde fabrika ve şirket kurup işletmesidir. Bu ilke ekonomiyle ilgilidir.Devletçilik ilkesi, büyük sermaye gerektiren ağır sanayi işletmelerinin kurulması amacıyla uygulamaya konmuştur.Bu sayede demir çelik, dokuma, cam ve şeker dalları kısa sürede kurulmuştur.

6-İNKILAPÇILIK

İnkılap: Eskimiş, çağdışı kalmış bir toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişikliklerdir. İnkılapçılık ilkesi; Türk toplumunun sürekli gelişmeye, yenileşmeye açık olmasını sağlamıştır. İnkılapçılık ilkesi sürekli yeniyi, iyiyi, güzeli esas almıştır.





Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Gençliğe Hitabe

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi, bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet, dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

20 Ekim 1927

Atatürk'ün "Gençliğe Hitabe" adıyla bilinen konuşması, Nutuk adlı ünlü tarihi büyük eserinin sonunda yer alır. Yani, 15 Ekim'den 20 Ekim 1927'ye kadar süren konuşmasının son paragrafı veya sonuç bölümüdür. Gençliğe Hitabe, okullarda, resmi dairelerde müstakil

olarak çerçevesiz duvarlara asıldığı için, Nutuk'tan ayrı bir metin gibi değerlendirilmekte veya öyle sanılmaktadır. Gençliğe Hitabe, müstakil bir metin olarak değerlendirildiğinde de kendi içinde mutlaka önemli bir anlam ifade etmektedir. Ancak, onun anlamını ve

taşıdığı değeri daha iyi anlayabilmek için, Nutuk'un bütünlüğü içinde düşünmek gerekir. Çünkü Gençliğe Hitabe bir sonuçtur.





Ulusal Marşımız

İSTİKLAL MARŞINI anlamak için bizim tarihimizin nasıl kırılmalarla dolu olduğunu hatırlamak gerekir. Savaşlar, işgaller, farklı sert rejimler, değerler dünyasında radikal değişiklikler ve çatışmalar...

Hatta vatan coğrafyamız bile değişmişti.

Değişmemiş ve daima "biz"i ifade eden iki temel değerimiz var: Biri iki yüzyıl önce şekillenmeye başlayan kırmızı zemin üzerine ay-yıldızlı bayrak... Plevne'de, Çanakkale'de ve Sakarya'da aynı bayraktır. Aynen devam edecektir.

Milli Mücadele ruhunun tam ifadesi olan İstiklal Marşı bir asırdır aynıdır; bazı marjinal eleştiriler olduysa da yüreklerimizdeki yeri bayrağımız gibi değişmeden aynen devam edecektir. İstiklal Marşı için birçok aday şiir yazılmıştı. Mehmet Âkif yarışmaya bile katılmamıştı. Öbür şiirler istenen ruhu vermediği için Mehmet Âkif'ten istendi. Birinci İnönü Savaşı büyük çaplı olmayan bir çarpışmaydı. Daha İkinci İnönü zaferi kazanılmamıştı. Sadece doğuda Kazım Karabekir'in ordusu bugünkü sınırlarımızı çizmişti. Batıda Yunan ordusu Afyon ve Eskişehir istikametinde saldırıya geçmek üzereydi.

Öyle bir dönemde Âkif haykırdı:

**Korkma! Sönmez bu şafaklarda
yüzen al sancak!**

Bir milletin büyük sıkıntılarla karşılaştığı, bütün ufukların karardığı felaket dönemlerinde ayağa kalkmasını sağlayacak ruhu Mehmet Âkif terennüm etti. Bunun içindir ki, Milli Mücadele Meclisi büyük bir heyecanla, ayakta, alkışlarla kabul etti. Mustafa Kemal Paşa da ayakta alkışlamıştı. Gerçekten Âkif'in yazdığı şiir istiklalimizin marşıydı.

Mehmet Âkif yıkılış günlerimizin en ıstıraplı feryatlarını, şahlanışlarımızın en heyecanlı şiirlerini yazan büyük bir şair

olduğu gibi, nesillere örnek olacak bir ahlak adamıdır aynı zamanda.

Şu ilkesini her devirde uyguladı ve nesillere bir ahlak kuralı olarak emanet etti:

"Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem!"

Hasta yatağındaki tek geliri, Tarım Bakanlığı'ndaki memuriyeti için bağlanan 178 lira 25 kuruş emekli maaşıydı.

Âkif son yıllarında devletten, siyasi iktidardan mesafeli bir tavırla karşılaştı. Fakat aydınlardan ve halktan çok sıcak bir hüsnü kabul gördü, bundan mutlu oldu. Cenazesini millet ona layık bir ilgiyle kaldırdı.

Büyük Âkif'in şu sözleri ebedi duamızdır:

"İstiklal Marşı bir daha yazılamaz; kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz, ben de yazamam. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmazın." Mehmet Akif Ersoy'a ait olan bu şiir 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından ulusal marş olarak kabul edildi.

1930 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesi ile çalınmaya başlandı.





İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrenye ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'sım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.



Ay-Yıldızlı Bayrağımız



Türk Bayrağının rengini şehitlerin kanından ilhamını da kan gölüne yansıyan Ay ve yıldızdan aldığını biliyoruz. Fakat bayrak hakkındaki bu bilgi bayrağın taşıdığı kutsal anlamı o anlamdaki sembolizmi ondaki derinliği ve yüceliği anlatmaya yetmez.

Osmanlı Devleti'nden önce Anadolu'da kurulan Türk devletlerinde kullanılan bayraklar hakkında net bir bilgi yoktur. Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz sancak olarak karşımıza çıkar.

15. yüzyıldan sonra kırmızı bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde ise birçok savaşa katılan Osmanlı Devleti'nin Çaldıran Savaşında kullandığı bayrak yeşil bir bayraktır. Şu anda kullandığımız Türk bayrağına en yakın bayrak ise III. Selim döneminde kullanılan bayraktır. Bu bayrakta bir hilal ve 8 köşeli bir yıldız

bulunmaktadır. 8 köşeli yıldız yerine 5 köşeli yıldız kullanılması ise 1842 yılında Abdülmecit döneminde olmuştur.

Saltanatın kaldırılması ile birlikte 29 Mayıs 1936'da Türk bayrağı kesin şeklini almıştır. 28 Temmuz 1937'de 27175 sayılı Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile Türk Bayrağı'nın kullanılışı da düzenlenmiştir.

Bayrağın Oluşum Öyküsü

Bir rivayete göre I.Kosova Savaşı'nın ardından savaşta şehit düşen Türk askerlerinin kanı göl şeklinde bir çukurlukta toplanmıştır. Ay ve yıldızın bu gölcüğün üzerine düşen yansımalarının Türk bayrağını oluşturduğu kabul edilmiştir. Türk bayrağının oluşumunda yer alan tüm varsayımlar arasında en olası varsayım budur çünkü savaş tarihinde Jüpiter ve Ay nadir olarak yan yana geldikleri bir dönemdedirler.

I.Kosova Savaşı'nın meydana geldiği 28 Temmuz 1389 tarihinde, Kosova koordinatlarında (Lat: 43.41, Long: 25.65) gökyüzü cisimlerinin konumları incelendiğinde Ay ve yıldız olarak göle düşen yansımanın aslında Ay ve Jüpiter olabileceği ifade edilir.

Böyle bir yansımayı bir kan gölünün üzerinde gördüğümüzü düşünecek olursak, bugünkü bayrağımızın görüntüsü ortaya çıkar. O tarihte ve koordinatta gece yarısı saatlerinde ayı arkanıza aldığınızda ve kan gölü üzerine düşen yansımaya baktığınızda Türk bayrağı ile bu görüntü arasında muazzam bir benzerlik olduğunu





Atatürk Tarikatları Anlatıyor



iki Mustafa Kemal vardır: Biri benim, et ve kemikten, geçici Mustafa Kemal... Diğeri Ölümsüz Mustafa Kemal... Onu "ben" kelimesiyle anlatamam; o, ben değildir, o bizdir! O, ülkemizin her köşesinde yeni fikir ve yeni hayat için, büyük ölkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasıym sadece. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sensin; o Mustafa Kemal sizsiniz, hepimizsizsiniz. Geçici olmayan Mustafa Kemal, yaşaması ve başarılı olması gereken, Ölümsüz Mustafa Kemal sizlersiniz!

Tarikatlar neden türedi? Kur'an'ı Kerim'in ruhuna ve Peygamberimizin hadislerine aykırı telkinleri içeren risaleleri benimsemiş, bunların esaslarını uygulamak isteyen; siyasi ve iktisadi istismar maksatları da olan... Aşırı sağ akımları yaratan ve yürüten bu tarikatlar kendi esaslarına inananlarla inanmayanları ayırdılar. Müslümanlar arasında bölücülük yaptılar. Bir şeriat devleti kurmayı amaçladılar. Oysa tarikatlar dinimize ve anayasamıza aykırıdır, dini sokağa düşürme istidadı taşırlar.

Tarikatlar, Halkın saflığından faydalanarak milletin maneviyatına tasallut edenler, onların takipçi ve müritleri... Onlar elbette ki, birtakım cahillerden ibarettir. Onlar Türk Milleti için bir leke teşkil edecek durumların ortaya çıkmasında daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş

ufuklarında aralıksız yol almasına engel olmaya çalışanlar hep bu kurumlar ve bu kurumların mensupları olmuştur. Millete anlatmalıdır ki, bunların millet bünyesinde yaptıkları tahribatı görmek, hissetmek lazımdır. Bu kimselerin varlığını müsamaha ile kabul edenler, Menemen'da Kubilay'ın başı kesilirken kayıtsızca seyretmeye tahammül ve hatta alkışlamaya cesaret edenlerle birdir.

Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, tarikatlar, müritler ülkesi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emir ve talebini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Tarikat reisleri bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık reşit olduklarını elbette kabul edeceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti şeyhler ülkesi olamaz; dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tekke olamaz, zaviye ve türbe olamaz. Tarikat olamaz. Şeyhlik, dervişlik, çelebicilik, halifelik yasaktır; falcılık, büyücülük, türbedarlık yasaktır. Çünkü irtica kaynaklarıdır bunlar, cehalet damgalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Onların varlığını hoşgörülle karşılayanlar, onlara kolaylık gösterenler, o cahiller, âcizler aydınlanmalıdır..



Atatürk ve Batı Cephesi Karargahı



Akşehir-Batı Cephesi Karargahı Müzesi, 1965 yılına kadar Akşehir'de Belediye Dairesi olarak kullanılan, iki katlı tarihi binada 1966 yılında ziyarete açılmıştır.

Karargah Müzesi binası, 1905 yılında konak olarak yaptırılmış, Kurtuluş Savaşından önce Belediye ve Kaymakamlık olarak kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında, Batı Cephesi Karargahı, 18 Kasım 1921 tarihinde Akşehir'e taşınmış, 24 Ağustos 1922 gününe kadar, 9 ay 6 gün süre ile bu bina karargâh olarak kullanılmıştır. Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte Büyük Taarruz hazırlıkların burada yapmış, Taarruz tarihini burada kararlaştırmıştır.

Kurtuluş Savaşından sonra yine Belediye olarak kullanılan binada (Başkomandan Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz emrini verdiği oda, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın Çalışma Odası, Garp Cephesi Erkan-ı Harbiye Reise Asım Paşa'nın Çalışma Odası) şeklinde üst kat odaları birer plaka ile işaretlenmiş, o günler kullanılan masa, koltuk, halı gibi eşyalarla Atatürk Odası düzenlenmiştir. Akşehir Belediyesi'nin yeni binasına taşınması üzerine Karargah binası, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne devredilmiş, bu kitabın yazarı tarafından teslim alınarak müze haline getirilmiştir.

1981 yılında yeniden düzenlenen Batı Cephesi karargahı Müzesini girişinde Atatürk Eşyaları sergilenmektedir. Burada bir de "Gaziler Köşesi" düzenlenmiştir.

Üst katta, Atatürk, İsmet İnönü ve Asım Gündüz odalar vardır. Yaverler için ayrı bir oda ayrılmıştır. Salondaki panolarda Sakarya Savaşından büyük Taarruza kadar gelen sürelerdeki tarihi olaylar yazı ve fotoğraflarla anlatılmış, krokiler sergilenmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşında Akşehirken Milletvekili olan Hacı Bekir (Sümer)e Zafer Armağanı bir tüfek, bir özel odada Karargahta çalışan subaylara ait fotoğraflar görülmektedir.





Atatürk'ün Akşehir'den Başlattığı Büyük Zaferi



Ulusal mücadelede büyük bir yer kaplayan Büyük Taarruz'a hazırlığın yapıldığı Akşehir, Batı Cephesi Karargâhı olması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün hazırlıkları denetlemek için uzun süreli kaldığı şehirlerden biridir. Uzun süre çalışmalarında bulunduğu Akşehir'e Mustafa Kemal Paşa daha sonraları da ilgisini eksik etmemiş ve Konya ve diğer Güney illeri seyahatlerinde belirli zamanlar ayırarak Akşehir'de kalmış, halkla konuşarak onların dertlerini dinlemiş ve görüşlerini paylaşmıştır.

Atatürk'ün Akşehir'de geçirdiği günler hakkında bu güne kadar toplu bir araştırma yapılmamış. Bu konuda kaynaklar son derece azdır. Bunun için yararlanılan en büyük kaynak Mustafa Kemal Atatürk'ün Akşehir'deyken tuttuğu özel notlardır. Bu notların yanı sıra İsmet İnönü'nün notları ve anıları, Ali İhsan Sabis ve Asım Gündüz gibi o dönemin paşalarının anılarından da yararlanılır.

1923'ten sonra başlayan, yaşamı boyunca devam eden ve devlet başkanı sıfatıyla gerçekleştirdiği gezilerin amacı ise, büyük sıkıntılar sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce kurumlaşmasını tamamlamasını, çağdaşlaşma yolunda hızla ilerlemesini sağlamaktır. Halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek görüş alışverişinde bulunmak ve yapacağı devrimlerin altyapısını oluşturarak benimsenmesini hızlandırmak bu gezilerin öne çıkan en önemli yönleridir.

Mustafa Kemal Atatürk, bu amaca yönelik geziler kapsamında gittiği Konya ve güney illerine geçişlerde özel trenini her zaman Akşehir'de durdurmuş ve Akşehirililerle görüşmüş, yetkililerden bilgi almıştır.

Akşehir, 9 ay 10 gün Batı Cephesi Karargâhı'na ev sahipliği yaparak, bağımsızlık mücadelemizin kazanılmasında hayati bir rol oynamıştır. 1921 yılı Kasım ayı ortalarında Alagöz'den Akşehir'e taşınan Batı Cephesi Karargâhı, 24 Ağustos 1922 tarihine kadar karargâh görevini ifa etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihler arasında birçok kez Akşehir'e gelerek, Büyük Taarruz'a ilişkin strateji ve planları burada belirlemiştir.

Akşehir halkı da İstiklâl'e giden yolda cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almıştır. Arasta dükkânlarında askere destek sağlayacak silahlar ve cephaneler imal edilirken, evlerde giysiler dikilmiş, cephede yaralananların bakım ve tedavisi için her tür yardım yapılmış, ninelerimiz 24 saat boyunca gönüllü hemşirelik yaparak, yaralıların tedavilerini üstlenmişlerdir.

Yapılacak toplantıların da büyük bir gizlilik içinde yapılması ve savaş hazırlıklarının düşmana fark ettirilmemesi için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 28 Temmuz 1922'de düzenlenen futbol müsabakası da amacına ulaşmıştır. Maç dolayısıyla Akşehir'e gelen üst düzey komutanlar bu sayede Büyük Taarruz konusunda bilgilendirilmişler, onların fikir ve önerileri de alınarak hazırlıkların bir an önce tamamlanması istenmiştir.

Akşehir, Batı Cephesi Karargâhı'nı 24 Ağustos 1922'de büyük bir coşku ve dualarla uğurlamış ve 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, zaferle sonuçlanmıştır.



Çocukluğumuz ve Andımız



Andımızın Anlamı ve Önemi Prof Dr Afetinan, "Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler" adlı eserinde Dr Reşit Galip ve "AND" hakkında şunları yazmıştır:

"1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi O, heyecanla Çankaya köşküne geldiği vakit, Atatürk'ün yanında bana bir kâğıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı 'Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı İşte Cumhuriyetimizin çocuklarına armağanımdır" dedi.

Öğrenciler, okul içinde ve okul dışındaki hayatlarında, her sabah söyledikleri and'a göre hareket ederek "doğru" ve "çalışkan" olmalı Küçükleri korumalı Büyükleri saymalı Yurdunu ve milletini özünden çok sevmeli Yükselmeyi ve ileri gitmeyi "ülkü" edinmeli Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümelidir. Yeri gelince varlığını, Türk varlığına armağan edebilmelidir.

“

ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem; küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi özümden çok
sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda,
gösterdiğin hedefe
durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
“Ne mutlu Türküm diyene!”

”



VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Derneğimiz üyesi Sayın Yücel AKINCI'nın değerli eşinin kardeşi vefat etmiştir. Allah'dan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

AKSEVDER YÖNETİM KURULU

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Derneğimiz üyesi Sayın Hasan KALE'nin değerli.....vefat etmiştir. Allah'dan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

AKSEVDER YÖNETİM KURULU

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Derneğimiz üyesi Sayın Kenan ÖZEFE'nin değerlivefat etmiştir. Allah'dan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

AKSEVDER YÖNETİM KURULU

Siz değerli üyelerin 2016 yılı, 60 TL yıllık aidatını, varsa geçmiş yıllara ait ödenmeyen yıllık aidat tutarlarını, söz konusu derneğimizin banka hesabı veya posta çeki hesabına yatırmanızı diliyoruz ve teşekkür ediyoruz

HESAP NUMARALARIMIZ

İŞ BANKASI Kavaklıdere Şubesi Hesabı
Hesap No: 4209 - 0697435

IBN: TR85 0006 4000 0014 2090 697 435

PTT POSTA ÇEKİ HESABI : 100 25 50

Aidat ve bağışlarınızda banka masrafı ödememek için İnternet yolunu veya posta çeki hesabını tercih ediniz ; ya da Cumartesi günleri öğleden sonra Dernek Merkezimize gelerek makbuz karşılığı ödeme için lütfen bizi arayınız, (Dernek Tel. 0312.229 09 92)

Muhasebe

Yaşar SELDÜZ 0 533 414 09 58

Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir

30 AĞUSTOS 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BORCU OLMAYAN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1- AHMET KESKİN | 21- LEMAN TOMBAK |
| 2- ALİ ÖZSUCU | 22- M.EMİN AYDOĞAN |
| 3- ALİME YILMAZ | 23- M.EMİN TÜRKMEN |
| 4- ARIF ASLAN | 24- M.ŞAMİL BÜYÜKTALAŞ |
| 5- ATILLA YILMAZ | 25- M.YÜCEL AKINCI |
| 6- AYŞE EMEL ÖNEY | 26- MEHMET KOCATÜRK |
| 7- AYTEN GÜVENOĞLU | 27- MELİH BARIŞIK |
| 8- BİRSEN DENER | 28- MİTHATCAN İNCE |
| 9- BÜLENT TÜRKMEN | 29- MUSTAFA BÜYÜKEREN |
| 10- CENK SEVİNÇ | 30- MÜŞERREF KÖKSAL GÜMÜŞ |
| 11- FARUK ASLIM | 31- NURSELİN SEVİNÇ |
| 12- FİKRET DEDE | 32- NURTEN YALOVAÇ |
| 13- FİLİZ ÖZÇELİK | 33- OSMAN İNCE |
| 14- FUNDA YÜCESOY | 34- RAMAZAN SELDÜZ |
| 15- GÜRŞEN M.SEVİNÇ | 35- RIFKI BALKAN |
| 16- HAYRİ BÜYÜKEREN | 36- SALİH BATTAL |
| 17- HİLMİ ALPHAN | 37- SELMA BAL ÇELİK |
| 18- HÜROL BARIŞIK | 38- ÜNSAL C.GÜLEÇ |
| 19- İBRAHİM ATEŞ | 39- YAŞAR SELDÜZ |
| 20- KADİR KOÇ | 40- ZEKİ TOPRAKÇI |



AKSEVDER BÜLTEN

İMTİYAZ SAHİBİ : AKSEVDER
Yönetim Kurulu adına
Bşk. Bülent TÜRKMEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ : Rifki BALKAN

YAYIN KURULU : Bülent TÜRKMEN
Melih BARIŞIK
Yaşar SELDÜZ
Adnan CAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Adres : Strazburg Caddesi 45/4
Nokta Durağı Kat 2
Maltepe/ ANKARA

İnternet adresi : www.aksevder.org.tr

Yönetim Telefonları

0312.229 09 92 (Dernek) 0532 228 05 42 (Bülent)
0537 256 06 30 (Melih) 0555 384 28 35 (Rifki)
0533 735 17 82 (Levent) 0533 414 09 58 (Yaşar)

BEKLİYORUZ !

AKSEVDER Bülteni'nde yayınlanmasını istediğiniz 1/2 A4'ü geçmeyen sosyal içerikli haberleriniz, nostaljik anı ve fotoğraflarınız, kısa hikayeleriniz, şiirleriniz, firma tanıtım ve reklamınız, siyasi ve ideolojik olmayan görüşleriniz varsa; e-posta ile, faksla, mektupla veya telefonla bize ulaştırınız. Bültenimiz sizlerden gelecek, bilgi, belge ve dökümanlarla zenginleşecektir.



2016 RAMAZAN AYI İFTAR YEMEGİ ETKİNLİĞİ FOTOĞRAFLARI

